



Paasfeest op De Ericaschool!

We leven toe naar het Paasfeest dat we aanstaande donderdag op school zullen gaan vieren. Daarvoor de volgende informatie;

- Wilt u uw kind een **lekker Paasontbijt mee naar school geven**? We beginnen de dag namelijk met een gezamenlijk ontbijt. De school zorgt natuurlijk ook nog voor iets lekkers bij dit ontbijt.
- Wilt u uw kind een **bord** en **beker** meegeven?
- Na het ontbijt zal er in ieder klas aandacht worden besteed aan de paasviering met als thema “Hoop voor de wereld van morgen”. Het Paasverhaal en andere verhalen en werkvormen over hoop zullen aan bod komen.
- Verder is er nog een **leuk programma** voor de kinderen deze ochtend, maar dat vertellen de kinderen vast donderdag zelf bij thuiskomst.

Nog even als **reminder; de kinderen zijn donderdag om 12:00 uur uit**. Het team heeft die middag een studiemiddag. We volgen die middag een workshop van “Smaak te pakken”. Deze workshop laat ons zien hoe aan de hand van voedsel educatie er ontzettend veel geleerd kan worden over geschiedenis, aardrijkskunde en burgerschap. Dit verwerken we gelijk in ons onderwijs in onze laatste IB-unit van dit schooljaar die na de meivakantie start.

Via deze weg wensen u alvast een heel goed paasweekend met een mooi en hoopvol Paasfeest.

Hartelijke groet, namens de paascommissie en het hele team,

Marjon Fluit.

