

Beste ouders, verzorgers.

Zo vlak voor de vakantie, de "echte" vakantie, stuur ik u graag nog deze Kerstgroet. Het blijven bijzondere tijden, waarin we ons steeds weer moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. In die constante beweging waar we in zitten, houden we oog voor stabiliteit en continuïteit. Want ook dat is heel belangrijk voor onze kinderen. Wat was het dan ook fijn dat we dit jaar wel het Kerstfeest op school konden vieren. In de adventstijd stond het thema Verrassend Licht centraal. Alle kinderen hebben nagedacht over hoe zij een verrassend licht kunnen zijn voor de ander. En voor de een was dat een tekening voor opa en oma of voor oudere mensen in Otterlo. En voor de ander was dat in actie komen voor de Voedselbank. En groep 7/8 zet hun verrassend licht zelfs nog door na de kerstvakantie. Mooi hoe we op die manier de kinderen mee kunnen geven, dat ze altijd iets voor de ander kunnen betekenen.

Bij de sterretjes -een andere vorm van verrassend licht- stond het volgende op het kaartje:

Een kindje vroeg aan haar oma:

"Wat is Kerst eigenlijk voor feest?"

En de oma zei: "Kerst is het feest van het Licht."

"Van het licht?", ging het meisje verder.

"Van neonlicht in ons klaslokaal,
van schijnwerpers in de grote zaal,
van discolichten
en bliksemschichten?"

"Nou", zei oma, "niet echt dat licht"

"Wat dan oma?"

Lampjes in de kerstboom of de buitenlamp bij de deur?
Het LED-licht in mijn kamer, of een knipperlicht in elke kleur?
Over wat voor licht zou het toch gaan?"

Oma zei; "Het gaat niet over het licht met een stekker er aan

Het meisje keer verbaasd; "Gaat het dan over zonneshijn?"

"Nee", mijn kind,

"het gaat over het verrassende Licht dat je zelf kunt zijn."



Ik wens u allen hele goede dagen met de nodige ontspanning en een 2022 met veel lichtpuntjes. Wij hopen, van harte, om u en de kinderen terug te zien op maandag 10 januari. Bij nieuwe ontwikkelingen rondom het open gaan van de scholen ontvang u hier na 3 januari bericht over.

