

Een knallend nieuw schooljaar!



Op het schoolplein trof iedereen een leeg voetbalveld aan.



Iets na 8:30 uur kwamen de spelers het veld op. Er werd getost en de wedstrijd kon beginnen.



Maar wat gebeurt er nu?! De spelers gaan met de goals aan de wandel, er zijn 3 ballen in het veld, er wordt hands gemaakt, de gele en rode kaarten vliegen ons om de horen. Wat een chaos!





Dit moest anders. **“How we organize ourselves?”** Even met elkaar overleggen en afspraken maken. Daarna ging de bal weer op de stip. Klaar voor de aftrap van dit schooljaar!

Daarna gingen de kinderen van de peuterspeelzaal naar binnen. En vervolgens schoten alle kinderen ook nog op doel, waarna ze met hun eigen leerkracht naar binnen gingen. Knallend het schooljaar in. Een schooljaar volop leerplezier!

