

Beste ouders, verzorgers.

Dit seizoen bieden we vanuit de Hervormde Kerk in Otterlo, ook weer diverse jeugdwerk activiteiten aan; voor de kinderen o.a. van school en uit de buurt.

Startmiddag:

Za. 1 oktober trappen we het nieuwe seizoen af, met een jeugdmiddag waarin er allerlei leuke spelletjes en andere activiteiten zijn georganiseerd. We sluiten de middag af met eten waarbij mensen uit het dorp allerlei lekker hapjes komen brengen.

Toegang is gratis: aanmelden wel gevraagd. Zou u dit willen doen uiterlijk voor dinsdag 27 september.

Na deze middag starten weer de zondagsschool en de jeugdclub;

Zondagschool: voor kinderen in groep 1 t/m 8; iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur Daar wordt uit de Bijbel gelezen en gezongen, leren we over de verhalen van Jezus en andere iconen uit de Bijbel. Als u uw kind extra kennis over de Bijbel mee zou willen geven. Dan zijn ze van harte welkom.

Jeugdclub: o.a. voor kinderen van groep 5 t/m 8. Iedere vrijdag avond van 19.00 tot 20.30. Daar beginnen we de avond altijd met een stukje uit de Bijbel met daarna drinken en wat lekkers. De rest van de avond is er ruimte voor een creatieve knutsel of een spel.

Clubkamp: Voor de jongens en de meisjes van de clubs is er de mogelijkheid mee op kamp te gaan. Dit is in de herfstvakantie van wo. 26 oktober t/m vr. 28 oktober. Details verklappen we nog niet, maar het is hier in de buurt 😊 Meer informatie hierover ontvangt men bij de start van de clubs.

Meer informatie of aanmelden voor bovenstaande activiteiten kunt u doen, door een mailtje naar: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl geef daarbij de naam van uw kind en welk onderdeel uw kind(eren) wilt laten deelnemen.

Informatie over de andere activiteiten vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groeten en wellicht tot een volgende keer.

Jeugdwerkers Hervormde Kerk Otterlo