

# Wat een verrassing!

Vandaag was het een feestje op school! Gisteren werd de schoen gezet voor Sinterklaas en Piet. Nou ja...de schoen, er stonden vooral veel stoomboten. Deze waren door de kinderen zelf gemaakt. Ook waren er briefjes, tekeningen en wortels voor Sint, Piet en natuurlijk Ozosnel! De onder- en middenbouw



werd vanochtend dan ook verrast met een goed gevulde schoen of stoomboot! Voor de bovenbouw was er een verrassing in hun laasje te vinden. Dat mag met recht een feestje genoemd worden! Nog 7 nachtjes slapen en dan vieren we het Sinterklaasfeest op school.



**We hopen dat Sint en Piet op vrijdag 2 december ons een bezoekje brengt.** Voor nu een heel goed weekend gewenst!

Hartelijke groet, Marjon Fluit.